

Blauw met gele sterren

Onze kersverse milieuminister Huizinga heeft samen met vier Europese collega's een politiek akkoord over de Europese bodemrichtlijn geblokkeerd. Nederland vindt dat bodembescherming een nationale zaak is. Ik vind dat onzin. Bodembescherming is een internationale zaak bij uitstek. Ik heb daar al meer dan tien argumenten voor. Die komen een andere keer.

Binnenkort wend ik mij tot EU-commissaris Janez Potocnik (Milieu) met al mijn argumenten voor een Europese Kaderrichtlijn Bodem. De bende van vijf dwarsliggers is daar wellicht mee te overtuigen.

De provincies zijn het eens met de blokkerende opstelling van de minister. Zij vrezen de bureaucratische gevolgen als er een Europese bodemrichtlijn komt. Ook dat vind ik onzin. Die bureaucratie zou volgens mij wel eens een stuk minder kunnen zijn dan de huidige.

Ondertussen zijn de provincies druk bezig om een deel van het Europese gedachtegoed uit te werken. Zij bedenken maatregelen voor prioritaire gebieden. De ambtenaren die hiermee bezig zijn voelen goed aan dat zij zich op glad ijs begeven. Zij schrijven in een conceptrapport dat deze actie voortkomt uit het Europese beleid, maar dat de resultaten ook nuttig zijn als Nederland het Europese beleid afwijst.

Tot nu toe heb ik geen enkel verstandig argument gehoord bij de tegenstanders van een Europese bodemrichtlijn. Nederland moet daarom ophouden met navelstaren en het verzet tegen de Europese bodemrichtlijn staken.

Het zou al schelen als de provincies dat durven uitspreken. Provincies moeten kleur bekennen. Het liefst blauw met gele sterren.